

Huismus



Het wordt een ingewikkeld verhaal. In ons huis komt een nieuwe tafel. Nieuw? Nou ja een erfstuk. Wij hebben dierbare herinneringen aan die tafel waaraan we ooit heel gezellig met zus en zwager heerlijke maaltijden hielden en mooie gesprekken hadden. De zwager is al langer niet meer onder ons, en onze zus is ook overleden. Nu komt het verhaal wat voor velen van ons bekend is. In deze tijd raak je goede spullen niet zo makkelijk meer kwijt. Kijk maar naar de bazaar. Wie wil iets hebben wat ooit van een ander was? We hebben toch alles al of we kopen het nieuw is de boodschap. Wij hebben al ervaren bij het ontruimen van een kamer in een zorgcentrum dat we stevig moesten betalen om spullen kwijt te raken aan een kringloop.

De lekkere etentjes-tafel van mijn zus, wil de kringloop niet hebben. Het is een mooie tafel vinden wij. We zouden hem zelf niet uitkiezen, maar willen hem wel adopteren, eraan zitten en herinneringen ophalen.

Als je een 'nieuwe' tafel krijgt, heb je ook een oude. Ik moet denken aan de vloerkleden vroeger toen ik kind was, in ons huis. Er kwam een nieuwe voor de voorkamer, dan ging de oude naar de achterkamer, die ging op zijn beurt naar de keuken en die van de keuken was dan al schoon op en verdween denk ik met de vuilnis. Zo gaat het niet meer.

Er moest een oude tafel verdwijnen. Overal vragen, maar nee. Zoon had een goed idee: zet 'm op marktplaats. 'Gratis af te halen.' Dat deed ik voorzien van sfeervolle foto.

Toen ik de foto plaatste met mijn royale aanbod zag ik een oogopslag dat in onze regio wel 10 gratis tafels af te halen waren. Dat gaf niet veel moed en het was ook zo. Niemand heeft gereageerd. Goede raad was duur want de nieuwe tafel komt eraan.

Er kwam een wonderlijke oplossing. Wij kennen wat oudere heren die op een timmerclub



zitten. Ze maken alles met- en van hout, maar hebben blijkbaar een voorliefde voor vogelhuisjes.

Dat was een kans voor ons. We raadpleegden een buurman die lid was van het ijverige gezelschap en jawel de planken waren goedgekeurd.

Deze week kwam ik thuis en opeens was onze kamer een stuk groter. Echtgenoot had fluks de tafel gesloopt en die bleek tijdelijk op het balkon te zijn. Voor we het wisten kwam een handige heer onze planken weghalen en ze gaan nu een tweede leven tegemoet. Onze oude tafel wordt een gastvrije plek voor de vogels uit Psalm 84:4

'zelfs vindt de mus een huis, de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt'

Eind goed al goed!

Ds. Agnes Hana